

GÜÇLENME YOLU



İNSAN YÜCELİĞİNİ
GERÇEKLEŞTİRME DERNEĞİ

www.iygder.com

2010

**Hiç bir şeyimiz olmasın ama
yeter ki boynumuz dik, alnımız
açık, yüzümüz ak olsun. Rabbi-
miz hiç kimsenin kabarık göğsü-
nü indirmesin...**

**İnsan Yüceliğini
Gerçekleştirme Derneği
Kişilik Gelişim Yayınıdır.**

Büyük Türk Düşünürü Abdulkadir Duru'ya göre güçlü insan olmanın yolları ve ölçüler

Abdulkadir Duru'nun Fikir Sisteminde Temel Değerler

- HEDEF**
- EĞİTİM**
- İNSAN**

SUNUŞ

Bu alıřmamızda kiřilik ve kiřilik eęitimi ynnden rgnz fikrinin esaslarını, anlayıřımız ve takdir ediřimiz nispetinde zetler halinde sunmaya alıřtık. Kendimizden bir řey katmadık. Zira ona ekleyecek, onda eksik olan bir nokta yok.

O, hayatın her ynne ıřık. O, fert, toplum, kiřilik, eęitim, inan, aile, ynetim gibi tm kurumları ile btn hayatı kucaklamıř ve gerek zmleri apaık ortaya koymuřtur.

O yce insan, byk dřnr Abdulkadir Duru'nun fikirlerinin yařayıřına girebilmek azminde ve gayretinde olan insanlarız. Ona ne kadar ciddiyetle eęilir, onu ne kadar takdir edebilirsek hayatımız o kadar anlam kazanıyor, yařayıřımız huzurla dolu geiyor.

Abdulkadir DURU, insanı ve insan ha-

yatının her yönünü bütün gerçekliği ile keşfetmiş, insanı tüm yönleri ile tanımış ve ortaya koymuş bir büyük kaynaktır.

Fikir sisteminin temeli insandır, insan yaratılışıdır.

Temel görüşü şudur: İnsan amaçtır. İnsan kişiliği hayatın en değerli, en yüce, yetkili varlığıdır. Diğer tüm yaratılanlar da ona hizmete koşan, onun emrinde ve hizmetinde, ona âşık olan varlıklardır.

Ancak insan; gövdesi değildir. İnsan altmış sene ile altmış okkalık toprak olacak gövdesi değildir. Bu gövde içinde yetkisini gerçekleştirecek olandır.

İnsan denen büyük kâinat, mücerret ve mühim bir yetkidir. Görevi de, kendine hizmete koşan tüm varlığı adalet ve güzellikle yönetmektir. İnsanın var oluş sebebi budur. Yetkili sahiplik...

İşte insanın gerçek hedefi, bu yüceli-

ğini gerçekleřtirmek, kiřiliđinin deđerini takdir ederek řerefli sahiplik yetkisine ulařmaktır. Bu byk grevinin bilincine girerek, kendisinin kendi yetkisini saygı ile kabul etmesidir.

Bu byk grevin ve yetkinin sahibi olan insanın, bařka trl tatmin olmasına imkn yoktur.

Gerek huzurun tek yolu, insanın řerefli sahipliđine ulařması yoludur. Kendi yceliđini, kendi yetkisini, kendi tekliđini ve eřsizliđini kendisi kabul etmeyen insanın bařka yerlerde mutluluđu, huzuru bulmasına imkn ve ihtimal yoktur. Yetkili sahiplik bilincine ulařmakta ciddi bir eđitimle gerekleřir.

Dnyaya řerefli sahip olarak gelmiř olan insanın grevini adalet ve gzellekle yerine getirebilmesi iin g lazımdır. G de fikirden alınır. Kiřinin gcn ge-

liřtirmesi için de, bildiklerini tatbik etmesi řarttır. Öğrendiklerini tatbik etmeyi ihmal edip lafında kalanlar pasifleřir, geçersiz birer gölge durumuna düşerler.

Fikri ciddi tutmayan eğitimsiz kalır. Ya eşya gibi bekler ya da gölge gibi kaybolur.

Gerçek fikir adamı fikri için dost edinilir. O yüce insanın da amacı; fikri ile insanları güçlendirmektir. O yüce dostun fikirlerini ne kadar ciddiyetle uygularsak o kadar çabuk gerçekleşiriz.

İnsan kendi aklına göre, kendi bildiğine göre değil, aklını gerçek fikrin ilkelerine uygunlu kılarak bu yolda ilerleyebilir.

Bunun için, fikre eğilip büyük bir önemle öğrenmek, fikrin ilkelerini, yönetim ve eğitim prensiplerini tek tek gerçekçe tespit edip onlara daha ciddiyetle uygulanmak řarttır. Fikir, hayatın en büyük olgusudur.

Fikir insanın tezahürüdür. İnsanlığı sevk ve idare eden, gerçek fikirdir. Fikir kaynağından çıktıktan sonra tüm insanlığın malı olur ve asırlarca yaşayan fikirdir. Onun önünü kimse tıkayamaz. Onu kimse hapsedemez, onu kimse tek kendine mal edemez. O, değer bilenlerindir. Onun üstü bir süre örtülse bile zaman gelir önündeki tüm engelleri aşar ve insanlığın önüne yine meşale olur.

Biz istiyoruz ki; onun zamanında yaşayan bahtiyar insanlar olarak, hayatın her yönüne ışık tutan bu büyük hazineye ciddiyetle eğilelim. Takdir edip kıymetini bilelim. Bilelim de kendimizle barışa, iç huzuruna ve şerefli yetkili sahipliğimize kavuşalım.

Bu kısa incelememizde; insanlığın aradığı huzurun kaynağını ve yolunu göstermek için bu sonsuz fikir bahçesin-

den, bir demet gül sunmaya çalıştık. Her şey kıymet bilenindir.

Her şey kendine değer verene koşar.

Ne mutlu bu büyük ışığa koşanlara, ne mutlu aydınlananlara, onun değerini görüp faydalananlara.

İnanıyoruz ki; bu fikre ciddiyetle eğilenler, bu yüce kaynakla tanışanlar, bizlerden daha çok onun önemini duyacak, değerini takdir edeceklerdir. Selamlar... Saygılar...

Av. Sadettin ERBAŞ

09.08.1992

ANKARA

GİRİŞ

“Kendini yetiřtirmek çabasına düřmeyen en zavallı kimsedir.”

“İnsan dünyaya, kiřiliđini gerekleřtirip, kiřiliđine řahsiyet ve řeref kazandırmak için gelmiřtir.”

İŞTE HALİMİZ

Ey İnsan;

Kendin, kendinde fark edemiyorsan, çevrendeki senin gibilerin hayatına bir eğil... Eğilde bak, ne boşluklar ne nahoşluklar göreceksin.

Göreceksin ki, bizler şimdilik ömrünü yaşayamayan, vakit geçirmeye yer ve vesile arayan sıkıntılı insanlarız.

Kendimize iyi dikkat edersek görürüz ki, tereddütler, şüpheler, korkular içinde yaşıyoruz. Hiçbir şeyden zevk alamıyor, alsak bile devam ettiremiyoruz. Bir karar verip, biraz sonra başka bir karar verip, kararlarımızla kararlarımızı bozmak suretiyle günlerimizi geçiriyoruz.

Sevmek sevmemek arasında, bilmek bilmemek ortasında ezilip kalıyoruz. Kâh mesleğimizi benimsiyor kâh da ikrah ediyoruz. Bazen dünyaya küskün, bazen de

harislik ediyor, nasıl bir ortam takip edeceğimizi kestiremiyoruz.

Öyle zamanımız oluyor ki; en çok sevdiğimizize en çok kızıyor, en çok kayırdığımızın düşmanı oluyor, aleyhinde bile bulunuyoruz.

Bazı iftihar ettiğimiz şeyleri sonra da utançla karşılıyoruz. Taa... Uzakları, geleceklere görmek iddiası güderken, önümüzdekini göremediğimizi anlıyor, aşağılık duygumuza cevap verecek bir ümit bile bulamıyoruz.

Hem vaktimizi israf ederken acıyor, hem de vaktin nereye harcandığını hesaba katmıyoruz. En değerli vaktin ne zaman ve nasıl geçti diye sorsalar ifade ederken bile, yüzümüzün kızardığını fark edecek gibi oluyoruz.

Hiç bir zaman kendi yaşayışımıza bu tamdır, böylece devam edelim diyemiyoruz.

Gerçekten geriye dönüp baksak, şu güzelim ömrü nasıl bu kadar eksilttik de haberimiz bile olmadı.

Yine akşam oldu da elimizi işten çektik mi vaktimizi nerede ve nasıl geçireceğimizin telaşına düşüyoruz. Şimdiye kadar kararsız, iradesiz, huzursuz bir yaşayıştan başka bir şey olmadı. Şimdiden sonrasının da ne olacağı kestirilemiyor. Amaçsız, hedefsiz hayat için kestirilemez de. Amaçsız yaşanan hayatın bir anlamı yok. Tatminsiz, huzursuz, sıkıntılı bir yaşayış... Hayır mı diyorsun? Tatminkâr mısın?

Peki, öyleyse neden içiyorsun? Tabii ki sıkıntılarını duymayasın diye. Neden gösterişe, riyaya, hileye, yalana, hafif şakalara, şuna buna takılmalara ihtiyaç duyuyorsun?

Demek ki, kendinden, gerçek tatminden çok uzaktasın.

Belki amaçlıyım dersin. Sana göre doğrudur, amaçlısındır. Evet, ama neyi amaçlamışsın iyi baktın mı? Peki, istersen beraber bakalım. Mevkiiye, değilse şöhrete, o da değilse servete amaçlanmışsındır. O amaçların hangisine ersen elinden gidecek şeylerdir. Evet, gider elinden gider. Elinde son nefesine kadar kaldığını sayalım yine gider elinden. Son nefesinde hepsi toptan elinden gider. Gider de sana da hesap vermek kalır.

Daha şimdiden yalnız kaldıkça, her sakın anında içinde yargılar başlamıyor mu? Amaçladığını eline geçirinceye kadar kırdıkların, kırıldıkların, incittiklerin, o nahoş sivri noktalar, gözünün önüne gelip dikilmiyor mu? Günlük hayatındaki onca telaşlar gelecekteki yığın yığın tasarıların arasından etkilendiğin haller karşına çıkmıyor mu? Özel hayatına hayrı var

mı onların?

Sen senden memnun musun? Sen kendine söz geçirebiliyor musun?

Ne kadar gerçek saygı kazandın? İçtenlikle kimi sevdin? Kimler içtenlikle seni severek güven ve saygı ile anıyor?

Sen kendini yaşayacak, her şeyi eğitici, bir insanı şerifsin. Şerefinle mütenasip ne yaptın ki hayran... Sen ki bir kâinat karşılığı koskoca yetkili bir insan, sen ki yüce insanlığını yaşayacakken sırrına gafil oldun. O kıymetli aklı fikrine gerçek kapılarını açmadın, akıl defineni aramadan aklını beğendin, sende ne cevher-i ilahiler var keşfe geçmedin. Aklını olur olmaz şeylerle meşgul ettin, günde bir saat olsun kendine bağlayamadın.

Kalbinin çabasını bırak, mukaddes duygularına eğilmeyi düşünmedin. İç dünyanda sende seni yaşıyor, sen sana hiç bakmadan yaşadın. Muazzam

varlığını, manevi yetkilerini ele almayı tasarlamadın, kaç türlü sıfatla yaşadığını seçmeyi düşünmedin, kalbinde neler dolu bakmadın.

Sende seni çeşitli etkilere neler sürüküyor aramadın. Bilmek istemedin. Sana senden yakın olan Allah'ını bilemedin. Etkisiz, katkısız, zorluksuz, sade, salim bir hayatla yaşayamadın.

Bir veya bir kaç insan şekline aldandın. İnsanı gövdesi sandın. Sonra da onlara yaranmak için nelere katlandın da fark bile etmedin.

En basit bir hayat olayında karşına çıkan ufacık problemleri üstüne yıktın, altında ezildin. Sen, sende ezilirken seni bir başkası eziyor sanıp da, onu suçladın, seni sende kin, köle kıldı.

Sevdin sevebildin, iyiydi, sonrada nefretler ettin. Doğru diye yaptığının sonrada yanlış olduğunu fark edince pişman-

lıklar çektin. Ömrünü pişmanlık ve ah vah içinde geçirdin.

Çizilen tablo hazin ama durum budur. Şöyle bir hayatımıza bakınca görülüyor ki ilişkiler her gün biraz daha kötüleşiyor. İnsanlar arası ilişkilerimiz günden güne bozuluyor. Gittikçe güvensizleşiyoruz. Yalnızca maddi değerlere abanılıyor, gerçek değerler unutuluyor.

Birbirimize inanacağımıza, kuşku duyuyoruz. Güvenmenin yerini nefret, saygının yerini küçümseme, sevginin yerini menfaat almış. Doğrunun yerini yalan, mertliğin yerini döneklik sarmış. Güvenebildiğimiz kimse yok...

Kendimize iyice bir bakalım, neyi benimseyerek yaşıyoruz?

Geçinmek... Bir geçinmeye bağlanmış bütün çabalar, ümitler. Aman diyoruz çoğumuz, geçinelim de sonrası ne olursa olsun. Sanki bütün dert geçimde toplanmış.

Yakınlık, arkadaşlık, komşuluk, ahbablık, akrabalık, kültür, ekonomi, yurt, millet sorunlarından haberimiz bile yok.

Bağımsızlık, üstünlük iddiası, önderlik gayreti arzumuz olmaktan çıkarılmış.

Kapışmaya koşuyoruz bizim olan dünyayı. Haysiyet, şahsiyet, inanırlık, güvenilirlik gibi ihtiyaçlarımızdan ve gerçek değerlerimizden haberimiz bile yok.

Ne olacak halimiz? Böyle tek taraflı ezbere yaşamak bizi nereye götürecektir?

Kendimize şimdiye kadar düşmanlık yaptık. Hiç değilse bu günden sonra kendimize dönüp gerçek ihtiyaçlarımızı tespit edelim de kendimize dost olalım. Biz bizi düşünmezsek kimse bizi düşünmez. Biz bizi var etmezsek kimse bizi var edemez. Bilelim ki biz bize yar olmazsak kimse bize yar olmaz.

Dön artık kendine dön... Uyan artık rüyadan... Gerçeğe koş...

Aradığın sensin, kişiliğindir. Her şeyde arayıp da bulamadığın huzurun kaynağı sensin. Niçin sen sana dönmüyor, sen sana değer vermiyorsun? Kişiliğin kayıp, sen kayıpsın da neden arama lüzumu duymuyorsun?

Şu muazzam insanlık nasıl aranmıyor? Nasıl aranmak lüzumu duyulmuyor? Ondan başka ne ile saadete ulaşabilirsin?

Ey yüce insan, sen gövden değilsin. Sen sadece şekil ve maddeden ibaret değilsin. Sen; gövdeni taşıyan, hareket ettiren, yediren, doyuransın. Terbiye eden, nizama koyan, yatıran uyutansın.

Oluşunla insansın. Her şeyin sahibisin. İraden sana ait. Sevgin sana ait. İncanın sana ait. Kudretin de bütün mahlûkun kudretinin üstündedir.

Şimdiye kadar sınırlı, bunalımlı, mutsuz bir hayatımız oldu ise kendimizi gerçekten sevmediğimizden, kendimizi ger-

çekten tanımadığımızdan, kendimize ve sınırsız gücümüze inanmadığımızdandır. Senin seni tanıması, bilmesi lazımdır. Hiç bir şeyden tatmin olamayışın, kendini et kemik sanışındandır. Kendine döner, kendini tanır, şerefli insanlığını idrak edersen, yetkili, hakiki insan olur ve tüm problemlerine çare bulursun. O zaman kendine sahip olduğun gibi her şeye de sahip olursun...

Hayatımızı değiştirmek istiyor ve yeter artık diyorsak, kendimize dönelim. Kendi gücümüzü görelim. Her şeyi değiştirdiğimiz gibi, düşüncelerimizi de silip değiştirebilir ve istediğimiz insan olabiliriz.

Yanlış düşünce ve inançlarımızı basite almayalım. Küçük görmeyelim. Çünkü bizi yöneten onlardır.

Kendimizle ilgili düşüncelerimizi değiştirdiğimiz de, hayatımızın da değişmesi mutlak. Dış dünya bizim düşünceler-

rimize uymak için deęiřecektir.

Hayatın bu kesin yasasını bir defa anladık mı, gerisi kolay. Kendi kaderimizi kendimiz çizeriz. İnsan bu yetkidedir.

HEDEF

“Sevgi gaye mutlak gerçektir.
Eğer Kerem isen dişleri çektir.
Daha iddiayı mecnundan evvel,
Hedef-i Leyla'yı bilmek gerekir.”

“İNSANIN TABİİ HEDEFİ ŞEREFTİR.”

HA OLMUŐ, HA DA OLMAMIŐ

KiŐi olup Őahsiyeti bulmayan,
İnsanliĐın devranını srmeyen,
Dik boyunla alnı aık gezmeyen,
Őekliyle ha insan olmuŐ, ha da olmamıŐ,

İnsanlık yolunda hali bilmeyen,
SaĐlam olanları takdir etmeyen,
KiŐilik yolunu tutup gitmeyen,
Őekliyle ha insan olmuŐ, ha da olmamıŐ,

İnsan aŐkı ile yanıp bitmeyen,
Felekle geimi kalpten silmeyen,
Engelleri aŐıp dosta gitmeyen,
Őekliyle ha insan olmuŐ, ha da olmamıŐ.

İNSAN OLANIN BİR HEDEFİ OLMALIDIR

Hedef kişileri var eder. Hedef insanın ömrünü gerçekleştirir. Hedefi olan hayat bulur. Hedef, insanı rüyadan, gafletten gerçeğe döndürür.

İnsan hedeflendikten sonra ömür kazanır. Hedef insanın var olmasını, kişiliğin şahsiyet ve şeref bulmasını sağlayan bir hayattır. Hedefi olmayanın ise hayatı uykudur, esarettir, köleliktir.

İnsanın önce insan olması, insan olması için de şerefi hedef tutması, hedefinin çizgisinden kıl payı kadar ayrılmaması gerekir.

Şeklen insan olduğumuz gibi sıfat olarak da insan olmalıyız.

Yaratılışı insan olanın mutlak bir hedefi, bir çizgisi olmalı ve kesin kararıyla o hedefe varmak yolunda bulunmalıdır.

İşte ne için yaşıyoruz, bilirsek ve bu konudaki bildiğimizi de gerçekleştirirsek insa-

nız. Böyle bir şeyden haberimiz yoksa böyle bir kök meselemizi anlayıp bilmekte istemiyorsak, ne yazık ki bu şerefli biçim olan insan biçimindeyiz, şeklen insanız, sıfat olarak insan değiliz.

Bu halde kalırsak yazık. İnsan biçiminde olduğumuza yazık. İnsanız insan. Bütün yaratıkların üstünde olan şerefli insan, nereden gelip nereye gittiğini bilmeden yaşıyorsa yazık.

İnsan... Koca insan... Hem hiç olmaya müsait, hem de tam olmaya. İnsan ne olarak yaşayacağını kesinlikle belli bir hedefe bağlamazsa şerefi olamaz. O hiçtir, hiç...

Yaşamamanın gerçek bir hedefi olursa, o yaşamamanın manası tamdır.

İşte gerçek hedefe ulaşmayı ömürlük hedef tutmuşsak, insanız, insan... Dünya yüzündeki her varlık işte bu şerefe ulaşmak azminde ve kesin kararında olan insana hizmete koşar ve ona âşıktır. Sende senin şerefine koş. Ey insan...

İNSANIZ ELHAMDÜLİLLAH

Gölge, bitki, eşya, hayvan değil tüm bu varlıkların sahibi şerefli insanız.

Şahsi şerefimizin zerresi kâinatın tümüne bedeldir. İşte bu kararımızda sabit kalmak ve bu iddiamızı ömür boyu sürdürmek, hayatımızın tek hedefi ve en önemli meselesidir.

Bunun için küçük düşecek, mahçup olacak hiç bir iş yapmayız. Gururumuza keder getirecek bir davranışta bulunamayız.

Hiç bir şeyimiz olmasın ama yeter ki **boynumuz dik, alnımız açık, yüzümüz ak olsun. Rabbimiz hiç kimsenin kibarık göğsünü indirmesin...**

ŞEREFİN TANIMI

Şekli insan olanın sıfatı da insan olmalıdır. İnsan deyince akla şeref gelir. Şerefin tanımı şudur: **Sahipliğini güven üstüne kurmak. Her işini, her davranışını, her sözünü, her haddi harekâtını inanılan, güvenilen bir sahip olarak sürdürene şerefli insan denir.**

Şeref dediğimiz zaman akla; ciddiyet, namus bütünlüğü, içtenlik, temizlik, terbiye, edep, hayâ, adalet, ihsan gibi özdenlik icapları gelir.

Her yönüne hâkimiyet kuran, her arzusunu hâkimiyeti altına alarak her şeye güvenle sahip olan ve düzenleyen insana şerefli insan denir.

Vicdanıyla yaşayan, vicdanından hiç ayrılmayan; doğru, dürüst, mert, alını açık, yüzü ak, göğsü kabarık, mutlak saygı duyulan insana şerefli insan denir.

İşine, yuvasına, eşine, yurduna, milletine, dinine, dünyasına, gönlüne, kalbine, zihnine, gözüne, kulağına, ağzına, eline, ayağına, midesine, cinsi yönlerine, düşüncesine, duygusuna, hissine, sözüne, kararına ve de sevgisine iddialı olarak inanılır, güvenilir biçimde sahip olana şerefli insan denir.

Şerefli insan cazibe kaynağıdır. Herkesin sevgisini, saygısını ve hayranlığını çeker. Böyle sağlam meziyetler ve sağlam maneviyat sahibi olan ve bunları koruyarak yaşayan insanın; ne geçmişine, ne geleceğine, ne de kimin oğlu, kimin kızı olduğuna bakılmaz. O, şahaneliği ve yüceliği hak etmiş şerefli insandır.

AMACIMIZ NE?

İnsan dünyaya şerefi ile gelmiştir. İnsan en yüce yaratıktır. İnsanın bir yaratılışı vardır, ona uygun yaşamak zorundadır.

İnsansın...

Yarışacaksın, güreşeceksin, muvaffak olup övüneceksin. Onun gibi insanım ondan da daha ileride olacağım diyeceksin.

Yarışla ömür, başarıyla tatmin süreceksin.

Doğru, dürüst, mert, inanılan güvenilen, bilen, bilinen, sayan, sayılan olacaksın. Maneviyat bulacak, felekle güreş tutacak, yenilirken yenecek, tatminkâr mutlu olacaksın.

Bizimde amacımız; her insan dirençli olsun, içten yeterli olsun. Uyanık, bilgin olsun, kendisini iyi tanıсын, tuttuğunu kopsın, ömrü iftiharla dolsun.

İstiyoruz ki, insanım diyen herkes kendi kendini alkışlasın. Kendisi yine kendi-

sini kutlasın. Değer yargısını işletip iradesine hâkim olsun. Böylece vicdan özgürlüğüne ulaşıp boynu dik, alını açık, yüzü ak, hür ve gür yaşasın.

HEDEFE ULAŞIM YOLU **EĞİTİM** (*Kişilik Eğitimi*) **İNSANLIĞIN GERÇEKLEŞMESİ**

“Eğitim, insanın kendi ikiliği içindeki birliğine ulaşmak ve kendini barış içinde yönetmek sanatıdır.”

“Eğitimsiz fikir, fikirsiz eğitim olmaz.”

NİÇİN EĞİTİM

Kendimize yakıştıramadığımız, insanı küçük düşürüp, mahcup eden bir sürü alışkanlıklarımız var. Her gün şikâyet ettiğimiz ve baş edemediğimiz bu yanlış alışkanlıklarımızın baskısı altında eziliyoruz.

İstedığımız çok şey var ki; iyi, güzel,

dođru olduđunu bildiđimiz halde yapamıyor irkin, kt, zararlı, yanlıř olduđunu bildiđimiz ok řeyi de yapmak istemediđimiz halde yine yapıyor, kendimize g yetiremiyoruz.

Verdiđimiz kararları kendimiz bozuyor, verdiđimiz szlerden kendimiz dnyoruz. Bu halimizden utanıyor ama yine de kararlarımıza sahip, irademize hkim olmuyoruz. Byk bir irade zayıflıđımız var.

Sahip olduđumuz birok yeteneklerimiz var, bunları aıđa ıkarıp gl ve hkml yařayamıyoruz.

Ne kadar gl olsak da; zaman zaman, gvensizliđe dřyor, aresizlik duygularına kapılıyor, moralimiz bozuluyor, maneviyatımız kırılıyor.

İnsanız, btn mahlkatın sıfatlarını kendimizde tařıyoruz. Tm mahlka sahip olmak iin yaratılmıřız. Hlbuki her za-

man sahipliğimizi gereği gibi yapamıyor, zaman zaman boşluğa düşüyor, insanlıktan başka sıfatlarla (gölge, eşya, bitki, hayvan) yaşıyoruz. Bu da bizi sıkıyor.

Müslümanız ama dinimizin gereklerini her yerde her zaman aynı halislikle yaşayamıyoruz. Yalnızken başka, insanlar içinde iken başka oluyor, dış tesirlere kapılarak mukaddes dinimizin çizgisinden çıkıyoruz.

Kalıbımız başka, kalbimiz başka, özümüz başka, sözümüz başka olarak çoğu kez ikiyüzlü olarak yaşıyoruz.

Vicdanımızla savaş halindeyiz. Şöyle içimizle baş başa kalınca kendimizden hoşnut olamıyor gönül huzuru ile yaşayamıyoruz.

Kendimizi mahkûm ve tutsak etmiş bir sürü etkilerin, tutkuların esareti altındayız. Hür ve gür yaşayamıyoruz.

Tereddüt, şüphe, korku, zan, hayal,

meçhul gibi insanın güvenini hiçe indiren sıfatlar dünyasında yaşıyoruz.

Kimse tarafından candan saygı ile kabul edilemiyor, beklediğimiz sevgi ve saygıyı insanlardan bulamayınca da dünyaya küsüyor, feleğe kahrediyor ve hiçe sayılarak yaşamaya tahammül edemiyoruz.

Ezbere yaşıyoruz. Tefekkür kapılarını kapatmışız. Allah'ın verdiği en büyük nimet olan aklımızı çalıştırıp, değer yargımızı işletmiyoruz. Aklımızı olur olmaz şeylerle ve başkalarıyla meşgul ediyor, kendimizi hiç düşünmüyoruz. Hâlbuki bize her şeyden önce kendimiz lazım.

Bize lazım olan çok şeyleri biliyoruz da kendimizi hiç mi hiç merak etmiyor ve bilmiyoruz.

Hepsinden önemlisi hepimiz yalnızız. Gerçekten her yönüyle inanıp güvenebildiğimiz, tüm problem ve dertlerimizi ko-

nuşup paylaşabileceğimiz, bizi anlayan ve candan seven bir dostumuz yok. Bize güvenen de yok. **Hâlbuki en büyük ihtiyacımız gerçek dost ihtiyacıdır.**

Gayesiz yaşanan bir hayatın anlamı yok. Şimdiye kadar da ciddi bir gayemiz olmadı. Kendimize yüce bir hedef seçerek ömrümüze mana, hayatımıza bir anlam kazandıramadık.

Kendimize iyi dikkat edersek, bugüne kadar hayatta hiç bir zaman kendi yaşayışımıza “Bu tamdır, böyle devam edelim” diyemedik. Hep işittiklerimize inanıp çoğu kez, nefretle, ummakla, kızmakla, küsmekle, soğuk gönülle ve sevgisiz yaşadık.

İşte bunlar gibi daha nice sorunlar altında ezilip gidiyoruz.

Sorunlar... Sorunlar... Sorunlar...

Günlük yaşayışımızda kendimize yeterli olamıyoruz. Çünkü gerekli gücümüz

yok. Sorunların üstesinden gelecek gücü kendimizde bulamıyor, özümüzden alamıyoruz. Sorunların üstesinden gelmek için güçlenmek, güçlenip kendimize yeterli hale gelebilmek için de eğitim şarttır.

Bu sorunların hepsini insanlığımızı gerçekleştirmek için kişilik eğitimine gerek duyar ve kesin karar verirsek çözeriz.

İnsan, kendi kalbinde kesinlikle bir karar vermeden ve kalbinde kesinleştirdiği o karar doğrultusunda harekete geçmeden istediği hiç bir şeyi elde edemez.

Eğitime cidden karar verir gerek duysak; yeterlilik ve gereklilik gücünü kendimizde bulacak, güçlenip her engeli aşacak, her zorluğu yenecek, her istediğini yapabilecek, her istemediğini de yapmayacak güce ulaşacağız.

Eğitim de bir bilenden, insanı gerçek-

ten bilen ehil bir ustadan talim edilir.

Kim ise, insanı her yönüyle tanıyıp ortaya koyan gerçek eğitimci odur.

GERÇEK DOST KİMDİR?

Bizi bize çağıran, bizi bize beğendirip, kendi varlığımızı maneviyat ve marifetlerle dolduran, bizi öncülüğe sürükleyendir.

Gerçek dost; insan mutluluğunu keşfedip yönetim sistemine koyan, insanı tanıtan, takdirle manevi ihtiyaçlarını duyuran ve onları doyuran, maksadı sadece uyandırıp takdire geçirmek olan, bundan başka maksadı olmayandır.

Gerçek dost; akli besleyen, zekâyı hassaslaştırıp güç veren, anlayışı açan, değer yargısını çalıştırıp insanları kendilerine döndüren ve insanlara derinliklerindeki kendi değerlerini kendi güzelliklerini gösterendir.

Gerçek dost; zihnimizin sade olmasına, zekâmızın kudretli olmasına, mantığımızın kuvvetli olmasına, şuurumuzun sağlam olmasına, düşüncelerimizin sıhhatli olmasına, fikirlerimizin müspet ve kararlı olmasına, kalbimizin huzurlu ve ferah olmasına, gönlümüzün sonsuzlara ulaşmasına can atan ve bunların gerçekleşmesi için gecesini gündüzünü feda eden, bütün emek ve masraflarını insan kalbi huzuru yolunda harcayandır.

O, dünya ve ahiret bize lazım olanları öğretir, tanıtır, lüzumsuzlardan kurtarır. Bize şahsiyet verir. Bize lazım olanları da kolayca yapabilmemizi sağlar. Huzurlu ve mutlu olmak için gerçekten özenirsek, bu ciddi talebimize göre bizim aklımıza açıklık ve kuvvet verir. Bize onun öğreteceği, kendimizi öğrenmek ve tanımaktır.

GERÇEK DOSTU NASIL TANİYACAĞIZ?

Dost; insan hayatına mutlak mana kazandıran bir kişidir. Dost deyince özel bir kişi akla gelir. Böyle yüce insanların görünüşünde açık belirtileri yoktur. Herkes gibidirler. Ancak hakiki özgürlükleri gözden kaçmaz.

O kişiyi gören kim olursa olsun, tanı-sın, tanımasın, kendinde bir ciddiyet uyarır, kendine gelir.

O dost kişinin meclisinde bulunulduğu zaman, içi en karışık, en sıkıntılı, olanların bile beş dakika gibi kısa zamanda içi ferahlar, zihni durulur ve içinde bir sevinç başlar.

Bütün mevcudiyeti ile insanları mutluluğa ulaştırmaya özünden görevlendirilmiş, bir tek insanı insanlığa ulaştırmaktan başka bir derdi ve hevesi kalmamış

büyük bir manevi kuvvet kaynağı olan, akılların besin alıp kuvvet bulacağı bu insanın (dostun) ilk sözü duyulsa, işitip de duyabilen bir insanın, iç dünyasında ve zihninde bir değişiklik olur.

Cidden ondan faydalanmak isteyen gıyaben bir yardım istese o istediği yardımda kolaylık olur.

Şikâyet ettiği ve cidden kurtulmak istediği arızalardan eser kalmaz. İnsana yakışmayan huy ve halleri kısa sürede yok olur.

DOSTTAN FAYDALANMA YOLLARI

Böyle bir gerçek dostla dostluk, insanlara hiçbir külfet yüklemes. Öylesi dostlar ancak faydalı olmaya amaçlıdırlar. Başka dertleri olmaz. Bütün yaptıklarına karşılık, bizleri aktif, enerjik, güçlü, hükümlü, özgür örnek ve saadetli görmek isterler. İnsanları, insanlıklarına ulaştırmaya can atarlar.

Onların şahsen kendileri faydalı olduğu gibi, fikir ve tavsiyeleri de, tatbik edenlerin hayatına mana kazandırır. **Dostun amacı; fikri ile kişiyi güçlendirmektir.** Kişinin de bildiklerini tatbik koymas, gücünü geliştirmesi şarttır.

Böyle bir gerçek dost her şeyden önce bize fikri ile muhataptır. Bunun için, bu dostun fikir ve tavsiyeleri bize ulaşır ulaşmaz uygulamak zorundayız. Uygulamadığımızdan faydalanamayız.

Dostun bize bütün yapacağı, inançlarımızı tashih edip, müspet bir fikir beyan etmesidir. Verdiği fikirleri ne kadar ciddiyetle uygularsak, o kadar gerçekleşiriz.

Bu bakımdan, her sahada güçlenmek ve her konuda başarılı olmak için dostun fikirlerini büyük bir önem ve ciddiyetle uygulamak mecburiyetindeyiz.

O dost bir inanç ustasıdır. Ondan ehemmiyet vermek nispetinde aşılanırsınız.

Örgünöz fikrinde; ehemmiyet vermek, fikrin değerini bilmek, tecrübeden sonra tatbik etmekten başka bir bağ yoktur.

İki ayakla yüründüğü gibi dosttan faydalanmanın da iki temel ilkesi vardır.

1. Dostu öz olarak, kendi iç dünyamız kabul edip ona göre saklanmak, açık olmak (samimiyet).

2. Tavsiyelerini akıl katmadan yapıp neticeyi dosta bildirmektir (ciddiyet).

Mühim olan; söz dinlemek, tavsiyeleri pek itina ile akıl karıştırmadan yerine getirmek ve neticeyi kendisine söylemek, onun sözünü içten duymak ve anlamadığını tekrar tekrar anlayıncaya kadar sormaktır.

Kendisine yaptıklarını sor. Aklına geleni ve ne düşündüğünü olduğu gibi anlat, en önemlisi içten ne düşündün, içinden ne duydun onu anlat. İcap ederse onu tenkit et. Sohbetle anlamadıklarını sor, ama tavsiyelerine hiçbir düşünce, ummak gibi şeyler karıştırmadan bir an evvel yapıp neticeyi söylemeye bak.

Tavsiyelerini anlamadıysa yanlış yapmamak için anladığın şekliyle anlat, şayet yanlış anlamışsan tashih edilsin.

Dosta çok soru sor, iç dünya ile ilgili sorular sor. Ben bu şekil düşünüyorum, ben böyle hayal ettim, ben böyle zannediyorum, ben buna böyle inanıyorum,

ben bu görüşteyim yorumum yanlış mı diye sor. Fikirlerin tashih edilsin, düşüncelerin gerçeklere göre biçimlensin.

Gerçekleşmek için fikri allerşimler yapılacak. Başka olayları değil; fikir, inanış, duyuş, hissediş dünyaları konularında dostla konuşmalar yapılması lazımdır. Dostunla bir arada olduğun zaman seni küçültüp onu büyültme. Yanında serbest ol, onun yanında rahat olmazsan, onun en acı karşıladığı bir şeyi yapmış olursun. Eğer böyle etkiye kendini kaptırırsan o dostu en ağır hakareti yapmış olursun. O bizim kendi gönlümüzün, iç dünyamızın aksettiği bir aynadır. Aynanın karşısında küçülmek, ya da etkisi altına girmek diye bir şey olur mu? Onun için dostuna çok yaklaş ama içindeki manevi varlığı unutma. Ona saygı; sözlerine uygundur. Gövdesinin etkisine girerek pasifleşmek değil. Dostla samimi arkadaş ol.

YÜCE DOST DİYOR Kİ;

1. İnsanlığa hizmet etmek, vicdanımın beni mecbur kıldığı manevi vazifem, benim için en mukaddes bir görev ve ibadettir.

2. Her ne olursa olsun bu elimle tutup, bu gözümle görmeden, bu kulağımla işitip, bu kalbimle tespit ve tasdik etmeden evet veya hayır diyemem.

3. Hiç bir zaman aldanma ve aldatma olumlarına yer verecek sinsi ve açık olaylara yer veremem.

4. Hiç kimsenin küçük düşmesine, düşürülmesine, pasifliğine, izzet-i nefis fedasına hatta korumamasına rıza gösteremem.

5. Sözlerimi anlamayabilirsiniz, anlayıncaya kadar sorup, söylediğim sözlere delil isteyin, delil gösteremezsem onu kabul etmeyin.

Sağlam olmayan, tecrübe edilip müspe-

te bağlanmayan tavsiyelerde bulunamam.

6. Senin gerçek insan olmanı en az senin kadar niyet etmişim ve azimliyim. Bu azmimin itişiyle, temenniler olarak, sana bazı şeyler tavsiye ederim. Tavsiyelerimi tecrübe olarak mutlaka yapmanı isterim, yaptıktan sonra da tecrübe ettiğin tavsiyemin neticesini yine bana söylemen lazımdır. İyi netice aldınsa o düşünce senin malındır. O yaşayış prensibin olur.

EĞİTİM İLKELERİ

1. Unutma. (Şerefli Sahip İnsansın).
2. Oku okut... Döne döne oku...
3. Sözü kendine konuş, kendine dinle.
4. Ne istiyorsan önce kendin yap. Hiç kimseden, hiç bir sahada, hiç bir şey bekleme.
5. Tespitsiz hiç bir şeye inanma. Kulağından yönetilme.
6. Anlamadığını anlayıncaya kadar sor. Öğrenmeye üşenme, yüz defa olsun sor. Çekinme; ilgilendiğin konuyu mutlaka kesinliğe ve gerçeğe bağla.
7. Kusur gözlüklerini kır. Beğenimsizlik yapma.
8. Ayıpları örtücü ol. Gördüğün kusur ve eksiklikleri önce kendinde düzelt.
9. Sevgi bozucu, kin ve nefret uyandırıcı, ümit kırıcı, güven sarsıcı, insanları birbirinden soğutucu, moral bozucu, ka-

ramsar konuřma yapma.

10. Hayatın her yönünde güven kazanmak için yarış. Daima güven veren emin insan ol.

11. Anını yaşa... Zihnini lüzumsuz şeylerle meřgul etme.

12. Hayatına anlam ve şahsiyet kazandıracak olan kişilik ve şahsiyet eğitime hayatın kadar önem ver.

13. Gerçek fikrin bütün ilkelerini ciddiyetle uygula. Tavsiyelerini mutlaka yerine getir.

14. Bu çalışmalarından elde ettiğın faydaları, yararları ve gelişmeleri tek tek tespit et, değerini gör, kıymetini bil. Kendi takdirinle kendini doldur.

15. Cidden eğitime girmiş isen; karşına içten ve dıştan bir sürü terslikler, aksilikler, engeller çıkabilir. Bunların sebebini

dıřta deęil, bařkalarında deęil, kendinde, kendi sahiplięini, kendi insanlıęını yařayamadıęında ara ve bu temel ilkeyi bir an olsun unutma... Daima,

**Takdir iřin,
řükür ařın,
Ciddiyet
meř'alen olsun.**

BİRLİKTE (TOPLU) EĞİTİM GEREKLERİ

1. Beşer kişi olarak bir araya gelin ve kopmaz bir şekilde birbirinize bağlanın.

2. Birbirinizle çok iyi tanışın.

3. Güvenilir bir başa mutlaka uyun. Uygunuz ve sadakatinizde kesin ve değişmez olur.

4. Birbirinizden habersiz, müşaversiz, ittifaksız, hareket etmeyin.

5. Başladığınız işi hiç bir şekilde yarım bırakmayın, üzerinize aldığınız görevleri mutlaka en iyi şekilde sonuçlandırın.

6. Verdiğiniz sözleri her ne pahasına olursa olsun yerine getirin.

7. Aranızda cereyan eden söz ve olayları kesinlikle dışarıda kimseye söylemeyin.

8. Meselelerinizi kendi aranızda halledin, aranıza yabancıları sokmayın.

9. Birbirinizde açık aramayın, birbirini-

zi küçültücü beyan ve davranışta bulunmayın, daima birbirinizi övücü ve yüceltici olun.

10. Birliğinizi başarısı için birbirinizle fedakârlıkta ve hizmette yarışın.

SAMİMİ VE CİDDİ OL

Kendine dön...

Kusurlarını, eksiklerini gözden geçir. Kusurun varsa o kusurlarını atmaya çalış, durma yüksel ve güçlen.

Kendini biliyorsun ya...

Varsa eksiğin tamamla. Kendin için ne istiyorsan önce sen yap. Bekleme.

Sen değerli insan olmayı, güçlenmeyi ve yükselmeyi ciddiye alırsan; etrafındaki her insan, senin farkında olmadığı bir eksiğini, bir kusurunu anlayıp, tashih etmene yardımcı olur. Amacın yolunda sana hizmet eder.

Sana bu yolda herkes bir ışık olur. Ye-

ter ki sen samimi ve ciddi ol. Gerçek fikre cidden uygulu olan; güçlü irade sahibi olur. Kendindeki kusurları atar ve eksiklerini kolayca tamamlar.

Gerçek dostun tavsiyelerine uyguyu mutlak kabul eden, insanlığını gerçekleştirmekte güçlük çekmez.

Değerli insan, yüce insan, eksiksiz insan olmak için; eğitim ilkelerinin bir harfini bile aksatmadan ciddiyetle tatbik etmek şarttır.

İnsan kendisini ancak kişilik eğitimiyle kurtarabilir ve gerçek insan olabilir.

Boynu dik, alını açık, yüzü ak olarak yaşamamanın başka yolu yoktur. Gerçek kurtuluşun ve özgürce yaşamamanın tek yolu budur. Kişilik eğitimi ciddiye almazsak kurtarıcılar dahi bizi kurtaramaz.

Ancak; şahsiyetli insan olma kararımızın kesinliği ve devamlılığı, kesin kararı-

mızın yanı sıra da azimkarlığımız ve kurtarıcı fikrin tavsiyelerine uygu ciddiyetimiz, kurtuluşumuzun kaynağı olacaktır.

Unutma ki; seni yine ancak senin azmin ve kararın kurtaracaktır. Bunun için hiç vakit kaybetmeden kişiliğimizi şahsiyetlendirmeye kesin karar verip eğitimin gereklerini eksiksiz yapmaya koşmalıyız.

Konu eğitim konusudur, şaka, naz götürmez. Kişi gerçekten insan olmak ve şerefiyle yaşamak istiyorsa, eğitime hayatı kadar önem vermelidir.

Eğitimin en kısa yolu tavsiyeleri son derece önemle yerine getirmektir.

Tavsiyelerin bir tanesi önemsiz tutulsa gevşeme oradan başlar.

En ufak bir ciddiyetsizlik ve önemsememiş eğitimi amacından uzaklaştırır. Sorun bu kadar açıktır.

Fikirden aldıklarını hemen uygulamaya geçirmeyenlerin yaşantısı hayale dönüşür.

Dost fikrin tavsiyelerini büyük bir ciddiyet ve önemle uygulamayı unutanlar, neye geldiklerini bilmez boş geri giderler.

EĞİTİMDEN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR

“Tüm varlığın aşık olduğu ve hizmetine koştuğu, cazibe kaynağı, herkesin sevgisini saygısını ve hayranlığını çeken insan...”

NİÇİN İNSAN?

Çünkü insanlığını gerçekleştirirsen, gerçekten yeterlilik ve gereklilik gücünü kendinde bulacak, zekânı güçlendirip yeteneğini geliştirecek, her engeli aşacak, her cefaya katlanıp başarıyla sonuçlandırarak, her güçlüğü yenecek, her istediğini yapabilecek ve her istemediğini de yapmayacak güce ulaşacaksın.

İnsanlığını gerçekleştirirsen; dirençli, içten yeterli, uyanık, ayık, gerçek bilgili, tuttuğunu koparan, hiç bir etki ve dış tesir altında kalmadan yalnız özüne dayanıp, kendi inandığın gibi yaşayacaksın.

İnsanlığını gerçekleştirirsen; dürüstçe yaşamamanın tadını alarak, daima doğruluğu, mertliği, kendine rehber edinip adalet ve ihsan üzere yaşayacaksın.

İnsanlığını gerçekleştirirsen; haysiyet, şahsiyet ve şeref sahibi olarak her zaman boynun dik, alnın açık, yüzün ak, özgürce yaşayacaksın. İnsan olarak yaşarken; derinliklerinden güven fıskıran, hiçbir suretle güven sarsmayan, dirençli, güçlü, himaye edici, yönetici, adalet ve güzel düzenlemesiyle yaşatıcılığını sürdüren, maddi değerleri doğru kazanıp kutsal değerler yolunda harcayan, insanlığı karanlıktan kurtarıp, refaha ulaştırmaya can atan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; güçsüzlere güçlenme yolunu gösteren, maddeyi güvenin ardından koşturan, ciddiyetle vücutlanan, anlayışı her an gösteren, kim-

seden anlayış beklemeyen, her olumluyu her zaman takdir eden, kendisi için takdir beklemeyen, her zaman yardım eden, kendisi yardım beklemeyen, tüm mahlûku ilahiyi sevgi, şefkat ve muhabbetle kucaklayan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; akşam geleceksin evine hem de gövdenle birlikte geleceksin, çünkü insansın. Günün sinsi maceralarla geçmedi, zihnini bulandıran bir şey olmadı. Onun için daha çok iş yaptın hem de yorulmadın. Küçük düşmedin, düşürmedin. Düşene, düşürmek isteyeneye yol vermedin. Erkekçe yaptın ne yaptınsa.

Seni kınayan yok, senin kınadığın da yok. Aldanıp aldatmaya paydos demişsin, onun için kazandığının sefasını süreceksin, sürdürdüğün sefayı da duyan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; daima neşeli,

maddeten de zengin, her istediğini özbe öz kendinde uygulayan, hiç bir zorluk çekmeden yaşayan, her mahlûk tarafından sevilen, her varlıktan hürmet gören, her şeyin inceliklerini gören, nezih, hassas, kibar, nazik, vakur, kimseden incinmeyen, kimseyi incitmeyen, bütün güzelliklerle kendini doldurup taşacak ve kendini kendin özden saygı ile kabul eden olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; her bakımdan bağışlayıcı, her gerektiği anda himaye edici, yaşça küçüklere övünç örneği, ortamının güven kaynağı, doğruluk, dürüstlükte sınavını birincilikle veren, sömürme, sömürülme alçalmasının olaylarını değil lafını bile unutturan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; ortamına ve toplumuna haklı başarılar yarışı açan, her davranışıyla efendilik ve nezaket icat

eden, toplumunu enerjik ve örnek insan olmaya çeken, içtenliğin ciddiyetiyle her işini her ilişkilerini yürüten, hayatı boyunca yüzyıllara uzanacak eserler meydana getiren, yurdunun, milletinin değerlerine değer katan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; insanları kendi seviyesine çıkararak, hatta üst düzeylere çıkmasını isteyen, güçsüz insanların yanında olan, onları güçlüden fazla tutup gururlandıran, onlara güç kazandırıp güçlüler yarışına sokan, insanların dertlerine deva olan, zalimi sindiren, mazlumunu yükselten tutumuyla her bakımdan büyük cesaret göstererek istismarları ve gerçek dışı olumları yok eden, insanları cesaretle, yiğitlikle, doğrulukta haklı başarılarla yarıştıran, ekonomide sıfırdan imkansız olmayı öğütleyen, insanların yaratılışları doğrultusundaki sahipliklerini ger-

çekleştirmek için güç kaynaklarından bütün insanları nasiplendiren olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; hayatın her yönünde doğruluk, mertlik örneği olan, gördüğü kötülüğü hemen affeden, hatta kusura bile bakmayan, bir iyilik etse unutan, dahası var iyilik yaptığı insanlara iyiliğini kabul ettiler diye minnet duyan, sanki iyilik etmemiş de iyilik yaptığı adamdan iyilik görmüş gibi davranan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; kimseden yardım beklemeyen, herkese yardım etmek için can atan, herkesin derdini dinleyen, kimsenin sırrını kimseye sezdirmeyen, ağzından bir söz çıksa o sözü hayatı pahasına da olsa aynen yerine getiren olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; kendine son derece güveni olan, kendine güveni olduğu için en kaypak insanlarla bile iş yap-

maktan çekinmeyen, kendisine kötülük edenlerden bile zarar görmeyen, kötülerini eğitmek yolunda olan, üşenmeyen, bıkmadan azimle çalışan, tuttuğunu koparan, başladığını tamamlamadan bırakmayan, her işin en kolay, en çabuk tarafını bulup yapan, her davranışında içtenliği değişmeyen olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; dostluğu son derece dostluk, sözleri yüreği gibi açık olan, verdiği kararlar isabetli, sözleri değişmeyen, hiç bir şeyden yılmayan hatta yorulmayan, tuttuğu işte en ileridekilerle yarışan, mutlaka başarılarını en üst seviyede sonuçlandıran olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; haysiyeti için yaşayan, inanılmasında kimseyi yanıltmayan, uyanıkların örnek alacağı kadar uyanık olan, terbiyelilerin daha üst terbiye alacağı kadar terbiyeli, kişiliğin örne-

ği olan, bir kimsenin kendisine işi düşse kendi işinden önce işi düşenin işini yapan, hem de gerçekten canı gönülden yapan, insan haklarının her türlüünü bilen, güzel muameleler yapan, hiç bir surette haktan, adaletten ayrılmayan, sahipliğini adalet ve güzellik ilkelerine dayalı olarak yürüten olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; gizli yer ve gizli iş bilmeyen, her işi açık ve her yerde gönüldar olarak yaşayan, namusun tamamında icraatçı, en ufak bir taviz vermeyen, en çok hürmet ettiği izzet-i nefis olan, kişilik ve kişiliğin toplumda gerçekleşmesi için var gücüyle çalışan, bir tek insanı insanlığına ulaştırmaktan başka hiç bir şeyden haz ve hoşnutluk duymayan, insanları güçlü ve hükümlü görmekten başka bir derdi olmayan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; gereken yerde

baboşca harcayan, gereksiz bir kuruş, bir çöp bile zayi etmeden, ne kadar çok kazansa da dar gelirli bir kimse gibi harcamalarını yapan, geri kalanını insanlığın kalbi huzurunun devamı için sarf etmekten çekinmeyen olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; mukaddesatına önemle eğilen, maneviyat anlayışı müspet olan, inançların müspete bağlanması için var gücüyle çalışan ve hizmetini esirgemeyen olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; kimseyi kusur gözüyle görmeyen, herkesi insan olarak mütalaa eden, bilgiye önem vermesi son derece ehemmiyetli olan, fikrin sağlamını seçen, sorulana tecrübesiyle cevaplandıran, öğrenmekten kendini alamayan, ne kadar bilmişliği olursa olsun, varlığını yine bilmeye, öğrenmeye talebelik eden, ömrü olduğu sürece tahsiline ve talimine devam eden ve her türlü beşeri münase-

betlerini de içtenlikle eksiksiz yerine getiren olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; seni tanıyanlar inanarak sevecek, sen de her insanı maldan paradan çok seveceksin. Hırsın doğruluk hırsı olacak, onurun dolup taşacak. Beğenip, saygıyla sevenlerin çok olacak.

Paraya mala tapmayıp, insana kıymet vereceksin. İnsana kıymet verişinde önce kendinden başlayacak. Sen kendi şeref ve haysiyetini maddeden önde tutacaksın. Onun için seni kim olsa beğenerek sevecek.

İnsan olarak yaşarken; hiç bir bakımdan hiç kimseye küçük düşmeyeceksin. Boynun dik, alnın açık, yüzün ak yaşayacaksın.

İnsan olarak yaşarken; hayatın her yönünde uyanık, sağlam, örnek insan, yüce insan, sözle değil içtenlikle çok iyi bir insan olacaksın.

İnsan olarak yaşarken; sevgilerin, muhabbetlerin deryası, gönüllerin sultanı, kalplerin fatihi olacaksın. Böyle bir insan sevilmeyebilir mi?

Böyle yüce, içten bir insan olmaya hasret çekilmez mi? Ona ulaşmaya can atılmaz mı? Sayılarak sevilme ne demek? Herkesin kalp kapısı sana öyle açılıyor ki, beğenimli ve saygılı sevgiler içten içe akıp senin kalbine dolacak.

İçten ve maksatsız sevgilerin etkisiyle olan temiz niyetler, düşünceler... Bütün bunların verdiği sevinçler ve şükran ifade eden içtenlikler. Ne demek? Derinliklerimizde bu his ve duyumları iyi izlemek gerek. Saadet sevgileri ne demek? İzaha sığar mı?

Ey yüce insan...

Yaşamının gerçek hedefi insan olmaktır. Var oluşumuzun nedeni insanlığımızı tahakkuk ettirmektir.

İşte gerçek hayat budur. Tatlı hayat, doyulmaz, bıkmaz hayat. Bundan başkası boştur ve hiçtir hiç.

Dünya yüzündeki her varlık insana âşıktır ve ona hizmete koşar. Sen de sana koş ey insan...

Sen koca bir sultansın, sultan.

Derinliklerine ciddiyetle, merakla eğil. Göreceksin ki daha ne güzellikler, ne cevherler var orada.

Durma koş derinliklerine, derinliklerindeki insana. Çünkü aradığın saadetin, huzurun, aşkın kaynağı orası.

BAŞARININ YOLU

Onlar da bizim gibi bir insandı. Onlar da bizim gibi sıfırdan başlamışlardı. Onları maddi ve manevi zenginleştiren, geliştirip, olgunlaştırıp büyüten Allah (c.c) ne ile büyüttü? **Kati bir düşünce, sağlam ve kesin bir inanç ile büyüttü. Bu da, o büyüyen insanlarda değer yargısının işlemeyle oldu.** Allah'u Zülcelâlin bize de onlar gibi akıl, fikir, irade ve sağlık verdiğini görüyoruz. O halde kendimize dönelim, kendi sağlığımızın, kendi aklımızın, kendi fikrimizin değerini iyice bir takdir edelim, görelim, görebilelim.

Biz de onlar gibi yüce Allah'ın yetkili sahip kullarıyız diyelim.

Bilelim ki; tek düşünce sahibi kim olursa olsun mutlak başarıya ulaşır.

Tekleşmiş düşünceye ve kesin karara yüce Allah'ın yardımı mutlaktır.

Özetle; her alanda insan için başarı, düşüncelerin tekleşip, tek bir konu üzerinde toplanmasıyla olur. Bu gerçek yaşayış kanununu bir an olsun unutmayalım... İnsanlık şerefine ulaşmaya kesin olarak karar veren ve bu kararını ciddiyetle uygulayan, mutlaka şerefine ulaşır ve mesut olarak yaşar...

SONUÇ

İnsan amaçtır. Oluşta en yüce varlık olan insanın özgürce yaşaması için, kendi hayatına kendisi yön vermeli ve kendi hayatını kendisi düzene koymalıdır.

Bunu gerçekleştirecek güç kendi özünde mevcuttur. Dünyada insan için imkânsızlık yoktur. En büyük imkân da akıldır. Bu gerçeği kabul etmek hayatımızın ve insan olarak yaratılışımızın şartıdır.

Oluşta yüce olan her insan, kendi yeteneğine, kendi gücüne inanmalı, kendisinin şerefli sahip olduğunu kabul edip bu iddiasını gerçekleştirmeye koşarak, kendi hayatına kendisi yön vermelidir.

İnsan kendi özündeki bu yeteneği ve bu gücü kişilik eğitimi ile açığa çıkaracaktır. Bunun için vasıta, insanın öz yapısını çok iyi açıklayan, insan yaratılışına uygun Örgünöz fikridir.

Hayatını gerçekten samimiyetle düzene koymak isteyen insan, eğitici fikrin tavsiyelerine ciddiyetle eğilmelidir.

En ufak bir önemsemeyiş ve ciddiyetsizlik, eğitimi amacından uzaklaştırır. **Kendi güçlerini açığa çıkarmak isteyenler, Örgünöz fikrinin prensiplerini uygulamaktan ve kendi yapacaklarından başka meçhulden bir şeyler bekliyorlarsa daha eğitimin hayalindedirler.** Uyanıp kendilerine gelmeleri ve hemen yeniden eğitime girmeleri şarttır.

Fikri bilmiş olmaları bilinç değildir. Eğitimsiz fikir tek başına bir sonuç vermez. İnsanlar çok güzel izahatlar yapsalar, biliyor görünseler de, fikrin ilkelerini uygulamayı ciddi tutmuyorsalarsa daha uyanmamışlardır.

Kişiliğini şahsiyetlendirmek ve güçlendirmek yolunda eğitimi ciddiye almayanlar, bir tutup bir bırakanlar sayılıyor demektir.

Özetle; insan, eğitici fikrin tavsiyelerini günlük yaşantısında, iş ve mesleğinde, evinde, toplumunda ciddiyetle ve önemle uygularsa, kısa bir sürede kişiliğini şahsiyetlendirir ve bu yolla her istediğini yapacak, her istemediğini de yapmayacak güce ulaşarak, şahane, şerefli sahip insan olarak, özgürce yaşar...

